

Beste ouders,

Aan het einde van de zomervakantie gekomen, nodigen wij u en uw schoolgaande kinderen weer van harte uit voor een nieuw jaar bij ons school.

Fijn dat we weer een nieuw schooljaar met elkaar gaan beleven. Een Jan van Rijckenborghschool is opgezet als iets bijzonders en dat willen we graag met elkaar, de kinderen, de ouders, de leerkrachten en het schoolbestuur koesteren.

Aan het begin van het schooljaar hissen we met de kinderen altijd de mooie blauwe vlag. De vlag met daarop het symbool een hart, een vijfpuntige ster en zevenbladige roos.

**De zeven bladen vormen tezamen de ene roos, dit is het symbool van eenheid.**

De zachtmoedige kracht van de ene roos voegt ons samen, brengt ons bijeen. Geen harnas dat afstoot, maar een ruggengraat die sterk en buigzaam is, en alle levensstromen doorlaat.

Wij zijn één mens, één klas, één school. De eenheid in mij is niet anders dan de eenheid in een ander.

**De vijfpuntige ster staat voor vrijheid, de denkende mens die overwint.**

Als hart, hoofd en handen in een dynamische eenheid functioneren, voelt de jonge mens zich vrij. In vrije en veilige kaders straalt hij of zij; onbelemmerd slijpen zij dagelijks aan hun eigen mens- en wereldbeeld. Vanuit de eigen intuïtie doen zij ontdekkingen, initiatiefrijk en groeiend. In de vertrouwde ruimte leert de jonge mens dat zijn ruimte ook plaats biedt aan de vrijheid van de ander. Zo vinden leerkrachten en kinderen elkaar in vrijheid.

**Het hart staat voor liefde.**

Waar eenheid en vrijheid zijn is liefde. Het hart leert je de ander kennen als jezelf. Liefde omhult: ik zie je, ik geef je mijn aandacht. Liefde zoekt oplossingen: ik hoor je, ik luister. Liefde onderwijst eenheid in verscheidenheid: mijn hart klopt ook voor jou. Wij zijn er voor elkaar.

Met dit belangrijke symbool in gedachten leggen wij de basis voor weer een nieuw schooljaar bij ons op de Jan van Rijckenborghschool.

**Maandag 26 augustus** zijn alle kinderen van harte uitgenodigd voor het nieuwe schooljaar in hun eigen klas. We beginnen om 8.45 uur met de dagopening en luisteren naar elkaars vakantie verhalen.

Wij gaan het schooljaar officieel openen op **vrijdagochtend 30 augustus** om 8.45 uur in het centrumgebouw in Alkmaar aan de oude gracht 114. We houden hier een tempeldienst, waar we luisteren naar een mooi verhaal. We doen dit in een tempelwerkplaats, een ruimte waar de atmosfeer naar de begrippen van de filosofie van het Gouden Rozenkruis zo zuiver mogelijk is.

Zo leggen we de basis voor het nieuwe schooljaar bij ons op de Jan van Rijckenborghschool.

Na de openingsdienst gaan de kinderen gewoon naar school tot 14.45 uur.

**Welke leerkracht werkt op welke dag:**

- Groep 1/2: Maandag en dinsdag Juf Mir.  
Donderdag en vrijdag Juf Marije.
- Groep 3/4: Maandag ,dinsdag en donderdag Juf Natascha.  
Woensdag en vrijdag juf Coralie
- Groep 5/6: Maandag en donderdag juf Eline  
Dinsdag, woensdag en vrijdag juf Lin
- Groep 7/8: Maandag en dinsdag juf Hilke.  
Woensdag, donderdag en vrijdag juf Enide.

Wanneer we dan weer enkelen weken van start zijn gegaan houden wij op **dinsdagavond 17 september** onze eerste algemene ouderavond plus klassenouderavond. U ontvangt op deze avond ook verdere informatie over de jaarplanning, schoolgids en het schoolplan. Op deze avond kunt u zich ook inschrijven, als hulpouder, voor allerlei activiteiten voor het komende schooljaar.

Tot ziens bij ons op school en een heel goed **schooljaar 2019-2020** met uw kinderen toegewenst.

Vriendelijke groeten,  
Van het team.

Hilke, Enide, Lin, Eline, Natascha, Coralie, Mir, Jaap, Sylvia en Marije